



ΟΙ ΠΙΑΤΣΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΕΙΚΩΝΕΣ-ΣΟΚ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
Αθήνας »**26-27**



▲ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ έχει μετατραπεί σε στέκι τοξικομανών, που κάνουν χρήση μπροστά στα μάτια των περαστικών

ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Πιάτσες θανάτου στην «καρδιά» της Αθήνας

Κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε χώρους διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Οι περισσότεροι χρήστες έχουν στραφεί σε εξαιρετικά επικίνδυνες ενέσιμες ουσίες, λόγω της οικονομικής κρίσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ
ΦΩΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν κεντρικά σημεία στο κέντρο των Αθηνών, που έχουν μετατραπεί σε πιάτσες ναρκωτικών. Μέσα στην καρδιά πολυσύχναστων χώρων και πλατειών, ακόμη και δίπλα σε πανεπιστήμια, η διακίνηση και η χρήση ναρκωτικών ουσιών γίνονται σε κοινή θέα, ακόμη και τις πρωινές ώρες.

Μία από τις πιάτσες βρίσκεται στην πλατεία Κάνιγγος. Εργαζόμενοι και καταστηματάρχες στην περιοχή, με τους οποίους μίλησε το «Εθνος», κά-

νουν λόγο για καθημερινό φαινόμενο. Οι διακινητές πλησιάζουν τους χρήστες που βρίσκονται μόνιμα πάνω στην πλατεία τουλάχιστον δύο φορές μέχρι το μεσημέρι. Μόλις τους βλέπουν, οι τοξικοεξαρτημένοι σπεύδουν να αγοράζουν τη δόση τους και αμέσως μετά επιστρέφουν στη θέση τους για να κάνουν χρήση.

Η πλατεία Κάνιγγος δεν είναι, όμως, η μόνη πιάτσα στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο, το παρκάκι δίπλα στη Νομική, οι δρόμοι δίπλα από την Ιάσονος στον Κεραμεικό θεωρούνται σταθερά κέντρα σημεία συγκέντρωσης τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Αθέατη παραμένει η πιάτσα

που βρίσκεται μέσα στο Πεδίον του Αρεως, ενώ περιστασιακά οι χρήστες βρίσκουν «καταφύγιο» στις οδούς Τοσίτσα και Στουρνάρην καθώς και στην Ζωοδόχου Πηγής.

Οι πιάτσες «θανάτου» μεταβάλλονται συνεχώς. «Είναι σαν έναν ζωντανό οργανισμό. Μετακινούνται συνέχεια. Η μεταβολή τους εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, όπως οι αστυνομικές επιχειρήσεις, η διαθεσιμότητα των ουσιών, η εποχή, ο καιρός, πού βρίσκονται κάθε φορά οι διακινητές», διλέγουν στο «Εθνος» εργαζόμενοι στο OKANA.

Οι ουσίες

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, το εισόδημα των χρηστών, είτε μέσω της επαγγέλματος είτε μέσω της οικογένειας, έχει μειωθεί αισθητά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, υπάρχει έξαρση στα συνθετικά ναρκωτικά. Στην Αθήνα παρατηρείται επισφρόφηση στην ενέσιμη χρήση ουσιών, καθώς

θεωρείται ποι δραστική και κοστίζει πολύ λιγότερο. Θραύση κάνει το σίσα (shisha), μία φτηνή αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία, που έχει ως βάση την αμφεταμίνη, ενώ για την παρασκευή του χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τοξικές ουσίες, όπως υγρά από μπαταρίες αυτοκινήτων ή χλωρίνη.

«Η διακίνηση του σίσα αυτήν τη στιγμή έχει περιοριστεί κυρίως στο Πεδίον του Αρεως και το χρησιμοποιούνται κυρίως αλλοδαποί. Οι Έλληνες

χρήστες κυρίως κάνουν ηρωΐνη και κοκαΐνη. Λόγω κρίσης "σπρώχνονται" ουσίες που προέρχονται από μειζηνές. Είναι ποι φτηνές και πωλούνται ποι εύκολα. Επίσης οι χρήστες έχουν στραφεί στα ενέσιμα», μας εξηγούν στελέχη του OKANA.

Όμως, η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ουσιών εγκυμονεί κινδύνους. Το 2011 διαπιστώθηκε ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων HIV. Σταθερά υψηλά ποσοστά κρουσμάτων (60-80%) εμφανίζει η πηπατίτιδα C. «Οι Αρχές εντατικοποίησαν το πρόγραμμα διανομής συριγγών, που χρηματοδοτούθηκε κυρίως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Από 65.000 σύριγγες, άρχισαν να διανέμονται πάνω 400.000 σύριγγες τον χρόνο, γεγονός που συγκράτησε τα ποσοστά των κρουσμάτων HIV. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά, όμως, ως ελάχιστη τη διανομή 200 συριγγών τον χρόνο ανά χρήστη, έναν αριθμό που δεν έχουμε καταφέρει να πάσουμε», δηλώνει η κ. Μανίνα Τερζίδου, επιστημονικά υπεύθυνη του EKTEPIN.

66

Θραύση κάνει το «σίσα», που παρασκευάζεται με υγρά από μπαταρίες αυτοκινήτων ή χλωρίνη



▲ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ δίπλα στην Ιάσονος στον Κεραμεικό θεωρούνται σταθερά κέντρα διακίνησης ναρκωτικών



ΟΙ «ΒΑΡΟΝΟΙ»

Αλλοδαποί ελέγχουν το εμπόριο

ΣΕ ΧΕΡΙΑ αλλοδαπών βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου ο έλεγχος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πάντοτε «κραταία» αλβανική μαφία κυριαρχεί στο «χονδρεμόριο», ωστόσο στο παιχνίδι έχουν μπει και άλλα πρόσωπα, κυρίως από την Αφρική. Σε ό,τι αφορά το μικροεμπόριο μεταξύ τοξικοεξαρτημένων, εκεί... δεν υπάρχει εξαίρεση. «Εκεί... όλες οι φυλές εμπλέκονται σε ένα αλισθερήσι που στόχο έχει να εξασφαλιστεί ο δόση του καθενός που τυχαίνει να έχει κάποια χρήματα παράπάνω κάποια μέρα...», εξηγεί στέλεχος της Δίωξης.

Ποσότητες

Μπορεί ο κρίσιον να έχει επηρέασει και τις τιμές πώλησης των ναρκωτικών, ωστόσο έχει μειώσει και τις ποσότητες. Ειδικότερα, ένα «φιλάκι» πρώντης που υπολογίζόταν πριν από ένα χρόνο στα 0,2 γραμμάρια πωλείτο για μόνο 10 ευρώ. Το ένα τζι κοκαΐνης, όπως είναι ο όρος στην πιάτσα, δηλαδή το ένα γραμμάριο, έχει πέσει στα 45 ευρώ από τα 60 προ κρίσης. «Τώρα, υπάρχει δόση πρώτης 0,1 γραμμάρια που παλιότερα δεν υπήρχε. Και αυτό μπορεί να το βρει κανείς 5 ευρώ. Άρα δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά οι ποσότητες», μας είπε ο ίδια πηγή. Καθημερινές είναι οι επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να υπληφούν οι «κυττήρες» του θανάτου. Ωστόσο, όπως μας λένε οι αξιωματικοί, το «σοκήμα» της οργάνωσης είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται οργανωμένη επιχείρηση για να φτάσεις στο «μεγάλο κεφάλι» της σπείρας. «Οσα για την εξάρτηση, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, στο οποίο εμπλέκονται υπουργεία, δήμοι, φορείς, οργανισμοί και που καλείται τελικά να διαχειριστεί στην Αστυνομία. Ομως, χωρίς ικανές δομές υποδοχής και άλλες υποδομές, οι εξαρτημένοι θα ξαναβρεθούν σύντομα στις πιάτσες τους...», μας είπε ο αστυνομικός.



▲ BAN ΤΟΥ OKANA στον Κεραμεικό μοιράζει «κίτ» σε χρήστες

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ OKANA

Δύσκολη η κοινωνική επανένταξη

Οι αρμόδιες αρχές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τους χρήστες και να τους παράσχουν την κατάλληλη βοήθεια. Ο OKANA, παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει, με προγράμματα που τρέχει, επιχειρεί να βοηθήσει τους χρήστες.

«Χρειάζονται τη σωστή προσέγγιση. Πρέπει να επανασυνδεθούν με το σύστημα Υγείας. Ενας άνθρωπος που κάνει χρήση ναρκωτικών και ζει στον δρόμο, κάθε ημέρα αντιμετωπίζεται με απαξίωση. Εχει αποκοπεί από τον κοινωνικό ιστό και από κάθε υποστηρικτικό σύστημα. Δύσκολα εμπιστεύεται κάποιον και αδιαφορεί ακόμη και να φροντίσει την υγεία του», δίλωσε στο «Εθνος» ο κ. Αναστάσιος Πανόπουλος, υπεύθυνος του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (ΣΦΕΑ) του OKANA.

Στη συγκεκριμένη δομή εντάσσεται και η λειτουργία της ομάδας «δουλειάς στον δρόμο», που κα-

θημερινά πηγαίνει στις πιάτσες των εξαρτημένων ατόμων, τους μοιράζει υλικό και ένα «κίτ» που περιέχει σύριγγες, εξοπλισμό προετοιμασίας ναρκωτικών καθώς και προφυλακτικά. Μέλος της ομάδας, που αριθμεί τέσσερα άτομα, μας εξηγεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται καθημερινά.

«Πηγαίνουμε εμείς στο πεδίο τους. Τους δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε γι' αυτούς. Επιδιώκουμε, σε πρώτη φάση, να τους φέρουμε στο «Στέκι», έναν χώρο που έχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις άμεσες και βασικές ανάγκες τους. Επίστις προσπαθούμε να τους πείσουμε να συνεχίσουν τη θεραπεία τους», αναφέρει. Μετά την πρώτη προσέγγιση, πολλοί χρήστες τους πλησιάζουν εκ νέου στο «Στέκι» για να ζητήσουν βοήθεια. «Πολλές φορές δεν έχουν ούτε χαρτιά. Τους συνοδεύουμε στις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμη και σε νοσοκομεία, για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους».