

**Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ:**

**ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ!**

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου της Αθήνας θεωρεί πως είναι ανάγκη να γίνουν συγκεκριμένοι χώροι που θα βρίσκονται κάτω από την αιγίδα του Κράτους, πεδίο, όπου θα μπορούν οι εξαρτώμενοι από ναρκωτικές ουσίες να λαμβάνουν τη δόση τους. Θεωρεί πως το να γυρνούν στους δρόμους 10.000 άνθρωποι,



οι οποίοι μπροστά σε κοινή θέα κάνουν ενέσεις και πλήττει την εικόνα της Πρωτεύουσας, αλλά, κυρίως, σε έναν χώρο που θα υπάρχει γιατρός και κοινωνικός λειτουργός θα βοηθηθούν και δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους.

Στη συνέντευξη που μας έδωσε μας ανέφερε πως χρειάζεται να δει "κατάματα" το πρόβλημα η πολιτεία, ώστε να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με την βοήθεια του Δήμου να υπάρξει μια καλύτερη αντιμετώπιση.

Ας σημειωθεί πως η κυρία Γιαννοπούλου ασχολείται με τα κοινά από το 1978, από την εποχή του Δημήτρη Μπέη, ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, όμως θα ακολουθήσει τον Γιώργο Καμίνη και στις επόμενες Δημοτικές εκλογές, ανεξάρτητα από κομματικά χρίσματα, διότι θεωρεί πως επιτελεί αξιόλογο έργο ως Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και επειδή της έδωσε την ευκαιρία μέσω της Αντιδημαρχίας που έλαβε να αξιοποιήσει τη διάθεση που έχει για προσφορά στον Δήμο και ευρύτερα στους ανθρώπους. Είναι έξω από τον χαρακτήρα της να προδίδει ανθρώπους που της δίνουν ευκαιρίες.

Δηλώνει θαυμάστρια της αειμνηστής **Μελίνας Μερκούρη**, την οποία έχει ως πρότυπο, με κυριότερο χαρακτηριστικό που θαύμαζε στην αξεχαστη πολιτικό και ηθοποιό τον "τζαμπούκα της", την αποφασιστικότητα, δηλαδή, που είχε για να κάνει χρήσιμα πράγματα.

Σχετικά με τα Δημοτικά Ιατρεία στην Κυψέλη που είναι κλειστά και αφορούν το έκτο διαμέρισμα στο οποίο υπάρχουν 1.400.000 κάτοικοι μας ανέφερε πως μέσα στο 2013 θα ανοίξουν. Θεωρεί την γραφειοκρατία ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πλήττει την πατρίδα μας και πως αν δεν υπάρχει η διάθεση από τον κάθε ένα ξεχωριστά σε αυτό που καταπίανεται να προσφέρει, τότε δεν γίνονται τα απαραίτητα βήματα για να υπάρχει άμεση καλύτερευση των καταστάσεων.

Αυτό που θεωρεί αντίπαλο δέος στη φιλοσοφία της ζωής της είναι αυτούς που είναι προσκαλλημένοι στα νούμερα και δεν συνηθετοποιούν πως πίσω από τα νούμερα βρίσκονται άνθρωποι. Τέλος, μας αποκάλυψε πως μετά από τόσα χρόνια εργασίας, ακόμα χρωστάει το δάνειο του σπιτιού της, αλλά δεν την απασχολεί καθόλου, διότι έχει ακολουθήσει ως οδηγό τη συνείδησή της, κάτι που έχει πρωταρχική σημασία για κείνη.