

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 3 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ η δουλειά, οι παρεμβάσεις, οι στόχοι

Το θέμα της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Καθημερινά εντιμερώνουμε στα για την αύξηση των εξαρτημένων απόμαν στη χώρα μας, για τους θανάτους από τη χρήση ουσιών καθώς και για τη μείωση της ηλικίας έναρξης της χρήσης. Πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο που τα απίστου είναι πολυπαραγοντικά. Ατομικοί, διαπροσωπικοί καθώς και περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και βιολογικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο για την έναρξη, την πορεία και την εξέλιξη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών.

Ο OKANA, για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, πέρα από τη θεραπεία και την αποκατάσταση των εξαρτημένων απόμαν, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο νευραλγικό τομέα της πρωτογενούς πρόληψης. Για το λόγο αυτό και το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στην πρωτογενή πρόληψη.

Ο OKANA σε άμεση συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δημιουργήσει, από το 1996 μέχρι και σήμερα, 63 Κέντρα Πρόληψης, τα οποία καλύπτουν την πλειονότητα των νομών, ενώ μέχρι το 2004 προβλέπεται, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά, να λειτουργήσουν συνολικά 83 Κέντρα Πρόληψης.

Ο Οργανισμός παρέχει επιστημονική και οικονομική υποστήριξη και εποπτεία στα Κέντρα Πρόληψης και έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι οι παρεμβάσεις πρόληψης να ζεκινούν από την ίδια την κοινότητα στην οποία καταλήγουν και να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Η πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται σε ευρείες ομάδες πληθυσμού και ιδιαίτερα στους νέους, με ποικίλα προγράμματα. Τα προγράμματα στους νέους στοχεύουν στην ενίσχυση της προσωπικότητας, στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, των ατομικών δεξιοτήτων καθώς και στην υιοθέτηση υγιών στάσεων ζωής. Στα προγράμματα πρόληψης δινέται επίσης έμφαση σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινότητας και στον περιορισμό των παραγόντων που οδηγούν στην κοινωνική περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό.

Τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης,

συνέχεια στη σελ. 2 →

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Το... πρόβλημα στο πρόβλημα των ναρκωτικών

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, και με αφορμή την αντίδραση πολιτών και επαγγελματιών υγείας στη λειτουργία μονάδων θεραπείας με υποκατάστατα στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ευρύτατη κάλυψη του θέματος από τον Τύπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει γύρω από το αν τα θεραπευτικά προγράμματα λύνουν ή δημιουργούν προβλήματα, οι δημοσιογράφοι ήταν αυτοί που έδειξαν τη μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα. Τα δημοσιεύματα κινήθηκαν από το στιγματισμό της προκατάληψης έως την ουδέτερη παρουσίαση των γεγονότων. Ελάχιστες φωνές ακούστηκαν από επιστήμονες -και ακόμα λιγότερες από πολιτικούς- εναντίον της διάκρισης των εξαρτημένων απόμαν, που τα καταδικάζει στην εξαθλίωση ή και το θάνατο δημιουργώντας ταυτόχρονα άλγος σε τόσες οικογένειες αλλά και σοβαρές επιπτώσεις ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών. Ορισμένοι μάλιστα πολιτικοί συστρατεύθηκαν χωρίς ενδοιασμούς με τις μάρμες σημαίες της προκατάληψης.

Συχνά, οι αντιστρατεύμενοι τη θεραπεία με υποκατάστατα συγχέουν τους παράγοντες που οδηγούν στην εξάρτηση με τους παράγοντες που ευθύνονται για την αδυναμία του εξαρτημένου – ιδιαίτερα του χρόνου – να απεξαρτηθεί. Το πρόβλημα των ναρκωτικών έχει μεν τις αιτίες του σε κοινωνικούς παράγοντες, αλλά όχι μόνον. Η αιτιολογία του είναι πιο σύνθετη. Υπεισέρχονται σ' αυτήν απομικού, ψυχολογικού και βιολογικού παράγοντες. Έτσι, η απεξάρτηση δεν είναι απλά και μόνο θέμα θέλησης. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι η εξάρτηση από οπιούχα οδηγεί σε μεταβολές της βιοχημικής λειτουργίας του εγκεφάλου και των υποδοχέων του, που έχουν ως αποτέλεσμα η ανάγκη του εξαρτημένου για τη λήψη της ουσίας να είναι, από βιολογικής πλευράς, το ίδιο ισχυρή όσο και η ανάγκη για τροφή και για αναπνοή. Αυτή η βιολογική κατάσταση εξηγεί γιατί η εξάρτηση είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα ασθένεια.

Σήμερα υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες διεθνείς μελέτες που δείχνουν ότι η θεραπεία υποκατάστασης μειώνει κατά 75% τον κίνδυνο θανάτου στα εξαρτημένα από ναρκωτικά απόμα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη χώρα μας τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει μια αναλογικά αντίστροφη πορεία της καμπύλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Πρωτογενής πρόληψη η δουλειά, οι παρεμβάσεις, οι στόχοι
- Θεραπεία χωρίς προκαταλήψεις
- Η πρόληψη στο «δρόμο της εφηβείας»
- Η πρόληψη εκπαιδεύει
- Τα «υλικά» της δουλειάς μας
- Η πρόληψη πάει στρατό
- Η πρόληψη περνάει από εξετάσεις
- Η πρόληψη μιλά με τους γονείς
- Οι εθελοντές συναντούν την πρόληψη



αύξησης των θεραπευομένων στα προγράμματα υποκατάστασης με αυτήν των θανάτων από ναρκωτικά, ενώ διαφαίνεται επίσης και τάση μείωσης της συνδεόμενης με τα ναρκωτικά μικρο-εγκληματικότητας από τους χρήστες. Επιπλέον η θεραπεία υποκατάστασης συντελεί στο να μειωθεί η μηδενιστεί η χρήση παράνομων ουσιών, να βελτιωθεί η φυσική, ψυχική και κοινωνική κατάσταση των εξαρτημένων απόμαν, να προληφθούν οι μολυσματικές ασθένειες, περιλαμβανομένων του AIDS και της ηπατίτιδας, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, να μειωθεί η εγκληματικότητα και η φυλάκιση, να υπάρξει πρόληψη με τον περιορισμό της μύησης νέων χρηστών, να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία και για το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Η αναγνώριση του οφέλους της θεραπείας υποκατάστασης έχει οδηγήσει όλες τις αναπτυγμένες χώρες στη μεγάλη ανάπτυξη θεραπευτικών θέσεων για αυτή τη μορφή θεραπείας, που καλύπτουν τα τρία τέταρτα των θεραπευτικών αναγκών των εξαρτημένων από οπιούχα. Ακόμα δε και στις πιο εξελιγμένες από τις χώρες της αναπτούλησης Ευρώπης, όπου το πρόβλημα της εξάρτησης είχε τα τελευταία χρόνια αλματώδη εξάπλωση, εφαρμόστηκαν άμεσα πολιτικές ώστε να μην υπάρχουν λίστες αναμονής όπως αυτές που υπάρχουν στη χώρα μας για το πρόγραμμα υποκατάστασης (πάνω από 2.500 απόμα).

Για πόσο καιρό ακόμα το πρόβλημα των αστήρικτων επιστημονικά αντιλήψεων και προκαταλήψεων θα δημιουργεί πρόβλημα... στο πρόβλημα των ναρκωτικών; Πόσα νέα απόμα θα πρέπει να χάσουν ακόμα τη ζωή τους έως ότου να μεταβάλλουμε τις αντιλήψεις μας σε αυτό το σύσταση θέλησης. Ας προσπαθήσουμε όλοι, πολιτικοί, επιστήμονες και απλοί πολίτες, να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των εξαρτημένων απόμαν. Έχουν και τα άτομα αυτά ίσα δικαιώματα στη θεραπεία, όπως έχει ο οποιοσδήποτε άλλος πολίτης αυτής της χώρας που πάσχει από μια χρόνια ασθένεια.

Αννα Κοκκέβη
Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Αθηνών
Πρόεδρος OKANA

Οκτωβρίου 2003
της Χριστούγεννα
και του καινούργιου χρόνου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ η δουλειά, οι παρεμβάσεις, οι στόχοι

συνέχεια από σελ. 1

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των ομάδων στις οποίες παρεμβαίνουν.
Πρωταρχικός τομέας στον οποίο υλοποιούνται παρεμβάσεις από το Κέντρα Πρόληψης είναι η σχολική κοινότητα. Κύριος στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφάλειας, σεβασμού και κατανόησης, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους μαθητές, ούτως ώστε να υπάρξει μία συνασπιστική επικοινωνία.

Μία ακόμα ομάδα-στόχος είναι οι έφηβοι, όπου μέσω βιωματικών σεμιναρίων, διευκολύνονται στην κατανόηση, έφερση και διαχείριση των συνανθρώπων τους, στην επίληση συγκρούσεων, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και στη διαμόρφωση θετικών διατροφικών σχέσεων.

Οι παρεμβάσεις πρόληψης στην οικογένεια, που διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του ατόμου, έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση του γονείου ρόλου και την υποστήριξη των γονών να βοηθήσουν τη παιδιά τους στη διαμόρφωση της ταυτόπτητάς τους.

Επιπλέον έφερση δίνεται στις σχέσεις μεταξύ του ζευγαρίου και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους.

Πολλά είναι επίσης τα Κέντρα Πρόληψης που στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας OKANA-YΠΕΘΑ (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), διευρύνουν τις παρεμβάσεις τους στις ένοπλες δυνάμεις, κυρίως σε αξιωματικούς και στις ομάδες ψυχοκοινωνικής μέριμνας.

Παρεμβάσεις πρόληψης γίνονται και σε ομάδες που πληττόταις, σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, σε εκπρόσωπους των Μ.Μ.Ε. και σε κληροκούς. Τέλος, τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης ανταποκρίνονται σε αιτήματα βοήθειας απόμων και οικογενεών, λειτουργώντας υποστηρικτικά και συμβούλευτικά και -στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο- γίνεται παραπομπή σε κατάλληλες θεραπευτικές υπηρεσίες και προγράμματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το κάθε Κέντρο Πρόληψης, ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αναπτύσσει και άλλες δράσεις, σε πολλές περιπτώσεις καινοτόμες.

Κύριο μέλημα των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας με σκοπό να γίνει αντηλπτό ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση του φαινομένου των ουσιες-εργαστήρων απαιτεί την ενεργή συμμετοχή και εμποτική όλων. Με σημείο αναφοράς το Κέντρο Πρόληψης γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν και να συνεργαστούν μαζί του όλοι όσοι μέσα στην κοινότητα μπορούν να συμβάλλουν σε μια κοινή προσπάθεια. Η πορεία της λειτουργίας του θεμού των Κέντρων Πρόληψης δείχνει ότι αυτό έχει, σε μεγάλο βαθμό, επιτευχθεί.

Βάνια Φιούσιν
Υπεύθυνη Τμήματος Πρόληψης

Τα «υλικά» της δουλειάς μας

Η φυσιογνωμία των Υπηρεσιών Πρόληψης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την ενιαία φιλοσοφία στον τρόπο λειτουργίας τους και από την ενιαία μεθοδολογία με την οποία σχεδιάζουν και υλοποιούν τις παρεμβάσεις τους. Ειδικότερα, για τις ομάδες-στόχους, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους γονείς, τους μαθητές και τους εφήβους, όλα τα Κέντρα Πρόληψης - από την Κρήτη ως τον Έβρο - υλοποιούν μια σειρά παρεμβάσεων, που στηρίζεται σε υλικά στα οποία έχουν εκπαιδευτεί τα περισσότερα στελέχη.

Τα υλικά αυτά, είτε μεταφράστηκαν και προσαρμόστηκαν στην ελληνική πραγματικότητα, είτε δημιουργήθηκαν εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα από εκπαιδευτικούς φορείς, με τους οποίους έχει συμβληθεί ο OKANA για να παρέχουν εκπαίδευση και εποπτεία (ΕΠΙΨΥ, ΚΕΘΕΑ) στα στελέχη των Κέντρων που τα εφαρμόζουν.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών του ΕΠΙΨΥ παρέχει σε στελέχη πρόληψης την εκπαίδευση στα ακόλουθα υλικά:

- «Επικοινωνία στην Οικογένεια» (για παρεμβάσεις σε γονείς),
- «Στηρίζομαι στη Πόδια μου» (απευθύνεται σε καθηγητές και έχει τελικό στόχο τους μαθητές των Γυμνασίων), και
- «Παιχνίδια Παιδιών» (απευθύνεται σε δασκάλους και έχει τελικό στόχο τους μαθητές των Δημοτικών).

Το ΚΕΘΕΑ έχει μεταφέρει στην ελληνική πραγματικότητα το υλικό «Δεξόπτες για Παιδιά του Δημοτικού» του Βρετανικού οργανισμού TACADE, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση δασκάλων που θα το εφαρμόσουν στη σχολική τάξη.

Η φιλοσοφία των υλικών που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, στηρίζεται στην ενίσχυση του ρόλου τους ως ενηλίκων υποστηρικτών και στην εκπαίδευση τους, ώστε να χειρίζονται καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στη σχολική τάξη. Η χρησιμότητα αυτών των υλικών δεν περιορίζεται όμως μόνο εκεί. Δίνουν την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αυξήσει της δικές της δεξιότητες στην επικοινωνία του με τους μαθητές, αλλά και να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ασκήσεις και συμμετοχικές διαδικασίες που δινούν στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν τους προβληματισμούς τους για θέματα που τους απασχολούν.

Το υλικό «Επικοινωνία στην Οικογένεια» λειτουργεί βιωματικά και έχει σκοπό να βοηθήσει τους γονείς να ανακαλύψουν τους δικούς τους τρόπους για να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους. Το υλικό «Ημερολόγιο Πλούτου Αρμενιστής, 1900», τέλος, μέσα από ένα ελεκτροκινητό σενάριο που χτίζεται και εξελίσσεται σε συνεργασία με τους εφήβους, τους δινει τη δινατότητα να εκφραστούν, να παίξουν και να επεξηγηστούν τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις τους, με βιωματικό τρόπο.

Θεόδωρος Γιγελόπουλος
Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Κέντρων Πρόληψης Βορείου Ελλάδος

Η πρόληψη στο «Δρόμο της Εφηβείας»

Εφηβεία και εξαρτήσεις

Όταν πονάς, φοβάσαι, νιώθεις χαμένος, όταν δεν ξέρεις τι θέλεις, νιώθεις μόνος, δεν έχεις κανέναν να μοιραστείς τον πόνο σου, τις ανησυχίες, τους εφιάλτες ή τα όνειρά σου, όταν δέχεσαι μηνύματα αντιφατικά και συγκρουόμενα μέσα στην οικογένειά σου αλλά και έχω απ' αυτή, όταν πνίγεσαι απ' τα «πρέπει», όταν βαρέεσαι και προσπαθείς να γεμίσεις τις ώρες σου με ανούσια πράγματα κινδυνεύεις να προσπαθήσεις να ξεφύγεις μέσα από επικίνδυνες «εξόδους» και να αποκτήσεις εξαρτήσεις από ουσίες. Η χειρότερη όμως εξάρτηση, ο χειρότερος εθισμός, είναι ο εθισμός σε μια ζωή δίχως νόημα, όπως τόνιζε ο Γ.Β. Βασιλείου, γνωστός ψυχίατρος - ψυχοθεραπευτής οικογένειας.

Στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας οργανώνουμε ομάδες εφήβων με στόχο την «εκπαίδευση» τους στο πώς να επιλέγεις, πώς να συγκρούεσαι με το πρόσωπο κύρους-κάτι που στην εφηβεία είναι αναπόφευκτο- πώς να δίνεις νόημα στη ζωή σου, κάνοντάς την πιο δημιουργική.

Κάποιο παγωμένο βράδυ του περασμένου Φλεβάρη, στο αμφιθέατρο ενός φιλόξενου σχολείου, δέκα έφηβοι που συμμετέχουν σε μια ομάδα εμψύχωσης και προσαντολισμού ζωής, ανέβασαν με μεράκι ένα δρόμενο, με θέμα «Ο δρόμος της Εφηβείας». Πάνω στο σανίδι του θεάτρου, με τρόπο απλό και άμεσο μιλησαν για τους εαυτούς τους, για τα «πρέπει» που τους πνίγουν, τους φόβους, τις εύκολες και επικίνδυνες «εξόδους» απ' τη ζωή, τον αγώνα που κάνουν να βρουν το δρόμο τους, να χτίσουν τη ζωή τους ώστε να έχει νόημα. Στην αρχή μπερδεμένοι, χαμένοι, γεμάτοι από πλήθος πληροφορίες, τριγυρισμένοι από πολλαπλά ερεθίσματα, φοβισμένοι, έφτασαν να τολμούν να ακούσουν την καρδιά τους και να αρχίσουν να φάγουν το δρόμο



τους, τα «θέλω» τους, τις ανάγκες τους. Σιγά - σιγά με τη βοήθεια όλων αυτών των συναισθημάτων που στο ξεκίνημα τους είχαν ακινητοποιήσει, άρχισαν να υφαίνουν τους δικούς τους δρόμους, στηρίζοντας και νιώθοντας ότι ο ένας τον άλλο. Στο τέλος του δρώμενου, έφθασαν να ανοίξουν τα φτερά τους για να πουν: «Όταν θες κάτι μπορείς να το πετύχεις. Αρκεί βέβαια να ξέρεις τι θέλεις».

Το δρώμενο -ή μάλλον οι έφηβοι- συγκίνησαν όλους τους θεατές. Τι σημαίνει η προσπάθεια με ένα στόχο: να μας μεταφέρει σε μέρα στην οποία θα είμαστε οι ίδιοι με την επιτάχυνση της ζωής μας.

Μελίνα Χαραπούδη

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Γλυφάδας



«Σήμερα έμαθα ότι...»

Τώρα είναι να χάνω ήνα αγαπημένο
θρόνος ή βράχυμα

«Το ευκολότερο μέρος για μένα ήταν...»

Όταν η κυρία μας έθαψε να θαίξουμε
ένα σκετάκι

η ΠΡΟΛΗΨΗ μιλά με τους γονείς

«Ημερολόγιο ενός γονιού»

Το φθινόπωρο του 2002, και έχοντας μια εμπειρία 7 χρόνων ενασχόλησης με οιμάδες γονέων, σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα έντυπο για γονείς... διαφορετικό! Ένα έντυπο που να μη διαφημίζει απλώς τις δράσεις μας, αλλά να δίνει πληροφόρηση, με έναν τρόπο άμεσο και διασκεδαστικό! Μια ιδέα θα ήταν να παραδίσουμε τις «συνταγές» που μας ζήτουν συνήθως οι γονείς και να φτιάξουμε έναν «σελεμεντέ επικοινωνίας»... Φοβητήκαμε όμως μηπώς δεν καταλάβουν το χιούμορ μας και πάρουν



τις συνταγές μας στα σοβαρά. Θέλαμε κάτι χρηστικό, κάτι που να το ξεφυλλίζει κανείς καθημερινά. Μα βέβαια... ένα ημερολόγιο! Θυμητήκαμε τα παλιά ημερολόγια μετο «άγγελμα της ημέρας» και ήδεια ήταν έτοιμη: ένα ημερολόγιο για γονείς, που να ακολουθεί τη σχολική χρονιά. Ένα ημερολόγιο με σκίτσα και κείμενα, που να δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ταυτιστούν με καθημερινές οικογενειακές σκηνές και να φωτίσουν ίσως τα ζητήματα που τους απασχολούν από καινούριες οπτικές γωνίες... Έτσι γεννήθηκε το «Ημερολόγιο ενός γονιού», το οποίο την πρώτη χρονιά απευθύνοταν σε γονείς εφήβων.

Τη φετινή σχολική χρονιά, επικεντρωθήκαμε στην προσχολική ηλικία.

Η κεντρική μας ιδέα είναι ότι τα νήπια, παρόλο που τα αντιμετωπίζουμε συχνά σα «μικρά», είναι αρκετά μεγάλα για να αντιληφθούν όρια, να ασκήσουν την αυτονομία τους, να εισπράξουν σεβασμό, να βιώσουν έντονα συναισθήματα και αντιληφθούν τον εαυτό τους σα μέλος μιας ισόπιμης σχέσης. Πόσο εύκολο είναι όμως να διευθετεί κανείς όλα αυτά τα θέματα, όταν η δουλειά, η φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών, οι συγγενείς, οι φίλοι, όλοι και όλα, διεκδικούν μερίδιο από το χρόνο των γονέων; Μετην πεποιθήση ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπουν στην προσχολική ηλικία οι βάσεις για τη μελλοντική σχέση των γονιών με τα παιδιά τους, αποτυπώσαμε τον περιήγητο αυτό χρόνο των γονέων σε ένα ημερολόγιο που «μιλά» μέσα από το στόμα των παιδιών, που δίνει ιδέες και πληροφορίες για καθημερινά ζητήματα που μας απασχολούν και που μας θυμίζει, τέλος, σημαντικές στιγμές και ημερομηνίες.

Ελπίζουμε ότι ανταπόκριση θα είναι το ίδιο άμεση και θερμή όπως την προηγούμενη χρονιά και το «ημερολόγιο ενός γονιού» να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής των γονέων, πράγμα που άλλωστε συμβαδίζει και με τη βασική μας φιλοσοφία: η πρόληψη θα λειτουργήσει μόνο εφόσον είναι ενταγμένη στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά και στην προσωπική μας ζωή.



Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Συκεών «ΠΥΞΙΔΑ»



Προληπτική παρέμβαση σε μονογονεϊκές οικογένειες

Σε μια προσπάθεια προσέγγισης ευπαθών κοινωνικών πληθυσμών, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Κέντρο Πρόληψης «Πνοή» Λέσβου οι αρχικές παρεμβάσεις για τη σύσταση και οργάνωση οιμάδων είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των γονέων, η ανασυγκρότηση του γονεικού ρόλου και η ενθάρρυνσή τους για πρωτοβουλίες που εξομαλύνουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και αυτή των παιδιών τους.



Η πολυπλοκότητα της οικογενειακής δυσολειποργίας, η πιθανότητα φαινομένων βίας, απόσυρσης, παραμέλησης των παιδιών δεν είναι θέματα που προσδοκούμε να αναγάγουμε άμεσα, μέσα από τη διεργασία της οιμάδας. Η διαχείριση των πιθανών ενδοοικογενειακών συγκρούσεων αποτελεί έναν -έμμεσα- δευτερογενή στόχο, που συμβάλλει επικουρικά στις αρχικές προσδοκίες. Αποφεύγοντας τη φθορά και την ενοχοποίηση των γονέων στοχεύουμε, μέσα από θετικές προσεγγίσεις σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο, στην αναδόμηση της προσωπικότητας και του οικογενειακού πλαισίου. Με τις παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουμε στην αποτροπή της εξέλιξης πιθανών δυσλειποργιών στο υποσύστημα της μονογονεϊκής οικογένειας, που πολλές φορές αποτελούν αίτια, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν μέλη της σε ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ή χρήση ουσιών.

Ενθαρρυντικό γεγονός αποτελεί η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων που πρόεκυψε μετά από ενημέρωση μέσα από τα ΜΜΕ. Ουσιαστικά, η παρέμβαση ήταν το αποτέλεσμα συνεργασίας μελών ενός δικτύου επαγγελματιών ψυχικής υγείας που εργάζονται σε Κοινωνικές Υπηρεσίες του τόπου με ιδιάιτρη συμβολή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Τμήματος Πρόνοιας Λέσβου. Σημαντική επίσης ήταν η συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αιγαίου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σε ερευνητικό επίπεδο με τις μονογονεϊκές οικογένειες.



Τσουκαρέλλης Παναγιώτης

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης Νομού Λέσβου «ΠΝΟΗ»



Οι εθελοντές συναντούν την πούλη

Περνώντας ένα παράθυρο ή εισαγωγή στη φιλοσοφία της πρόληψης

Το «παράθυρο» στήθηκε εκείνο το πρωί στη μεγάλη αίθουσα με ένα πορτοκαλί σκοινί και χαρτοταύνια: 1,50 μέτρα από το έδαφος, με άνοιγμα 1x0,70.

Στην έκτη συνάντηση τους οι εκπαιδευόμενες εθελόντριες στην πρόληψη είχαν να δώσουν τρεις λέξεις η καθεμιά για το παράθυρο και στη συνέχεια να το περάσουν, η μία μετά την άλλη, χωρίς καμία να το ακουμπήσει, κουνήσει, γκρεμίσει γιατί αλλιώς... όλες πάλι από την αρχή... Ανασκοπώθηκαν.

Το «παράθυρο» είναι ελευθερία, φως, έξω, φύση, ορίζοντας, κενό, κρύο, ουρανός, απόδραση, ήλιος, πέταγμα, αέρας, πουλιά.

Το πέρασμα του «παραθύρου» απαιτεί οργάνωση, συντονισμό, ευλυγισμά, συνεργασία, περιέργεις κατασκευές ασφαλείας με μαξιλάρια, ακροβατικά στον αέρα, δύναμη, ενθάρρυνση, εμψύχωση, υπομονή, επιμονή, προσπάθεια, πείσμα, εφευρετικότητα.

Από την άλλη μεριά του «παραθύρου» οι λέξεις αποκτούν νόημα, δένονται μεταξις γνώσεις κι εμπειρίες των προηγούμενων συναντήσεων. Από την άλλη μεριά του «παραθύρου» οι υπο-

ψήφιες εθελόντριες συναντούν το αντικείμενό τους, την πρόληψη.

Η πρόληψη είναι κάτι παραπάνω από «διαδικασία απόκτησης γνώσεων», «ενημέρωση» κι «ευαισθητοποίηση». Η πρόληψη είναι άνοιγμα, στο έξω από εμένα, στο διαφορετικό, θέα σε μια νέα οπτική, στην οπτική της υγείας. Θέλει «κουρτίνες ορίων» μερικές φορές, στόλισμα με λουλούδια για περισσότερη ομορφιά κι ανοίγει προοπτικές καλύτερης ζωής στον ορίζοντα. Η πρόληψη είναι στάση ζωής, ευκαιρία και χαμόγελο για τον καθένα, προσωπικό μεγάλωμα, συλλογική προσπάθεια. Η πρόληψη είναι ένα παράθυρο στη ζωή.

[Η Ομάδα Φοιτητών Εθελοντών στην Πρόληψη του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών δρα στον Ζωγράφου από το Δεκέμβριο του 2001. Η συνάντηση με το «παράθυρο» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.]

Μαρία Μαμιδάκη

Στέλεχος Πρόληψης ΚΕ.Π.Χ.Ε.Ο. Δήμου Ζωγράφου



OKANA

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Αβέρωφ 21, 10433, τηλ: 210-8898200

email: okana@otenet.gr, www.okana.gr

Ευχαριστούμε τα Κέντρα Πρόληψης για τα κείμενα που έστειλαν στα Νέα του OKANA.

Δυστυχώς, λόγω περιορισμένου χώρου, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν όλα σε αυτό το τεύχος.

Νέα και άρθρα από το «μέτωπο» της Πρόληψης είναι πάντα ευπρόσδεκτα και θα αξιοποιούνται αναλόγως στην ύλη κάθε τεύχους.