

«Χρειάζεται θεραπεία και όχι εγκλεισμός»

Για πρώτη φορά χρήστης ουσιών μίλησε στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο περί ναρκωτικών

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΓΑΛΑΝΟΥ

galanos@parliament.gr

«Αισθάνομαι ευτυχής». Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Α. Ρουπακιώτη. Ο υπουργός Δικαιοσύνης το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή, αμέσως μετά την ακρόαση των φορέων στην αρμόδια επιτροπή για το νομοσχέδιο περί ναρκωτικών, δήλωσε ευτυχής γιατί οι άμεσα εμπλεκόμενοι στάθηκαν θετικά απέναντι στις διατάξεις με τις οποίες αντιμετωπίζονται ευνοϊκά οι χρήστες που συλλαμβάνονται για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Μεταξύ αυτών και ο πρώτος χρήστης που πέρασε τις πόρτες της Βουλής για να καταθέσει τη δική του συγκλονιστική μαρτυρία.

Ευτυχής δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης μετά την ακρόαση των φορέων

Πρόκειται για τον Γιώργο Ζαρκωτό, μέλος του Συλλόγου των Θεραπευομένων του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος ευχαρίστησε που για πρώτη φορά ακούγεται εντός του Κοινοβουλίου η φωνή των χρηστών «κατευθείαν –όπως είπε– χωρίς μεσάζοντες». Ο κ. Ζαρκωτός εξέφρασε την πλήρη συμφωνία του με τη θέση του υπουργού, ότι δηλαδή «ο εξαρτημένος χρειάζεται θεραπεία και όχι εγκλεισμό. Η ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των χρηστών είναι κάτι που το θέλουμε και το ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια».

Ο ΙΔΙΟΣ που βρίσκεται στο πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη, μετέφερε την προσωπική του εμπειρία από τη θεραπεία, αλλά και την αντιπαλότητα που υπάρχει με τη στεγνή θεραπεία. «Σίγουρα» τόνισε «η υποκατάσταση και η συντήρηση με μεθαδόνη δεν είναι θεραπεία – δεν είναι



>> Ο Γιώργος Ζαρκωτός, μέλος του Συλλόγου των Θεραπευομένων του ΟΚΑΝΑ, μίλησε στο Κοινοβούλιο «εκπροσωπώντας» τους χρήστες ναρκωτικών και τόνισε ότι «η ευνοϊκότερη αντιμετώπισή τους είναι κάτι που το θέλουμε και το ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια».

απεξάρτηση, αλλά είναι μια μορφή θεραπείας, δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά ένας άνθρωπος να είναι στην πιάτσα και να πίνει ναρκωτικά: Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, εμένα πριν από λίγα χρόνια, θα ήμουν στο Πολυτεχνείο μαζί με τα παιδιά που είναι ξαπλωμένα και θα έψαχνα να βρω τη δόση μου για να κάνω χρήση. Αυτή τη στιγμή, μετά από 2 ή 2,5 χρόνια στην υποκατάσταση, έχω συμμαζεύσει τη ζωή μου, δηλαδή έχω βρει μια δουλειά -εργάζομαι σε μια εταιρεία- και κοιτάω τη σχέση μου με την οικογένειά μου, και γενικά έχω ενταχθεί κατά κάποιον τρόπο στην κοινωνία...

Βέβαια, εντάξει, δεν έχω απεξαρτηθεί ακόμη, δη-

λαδή είμαι εξαρτημένος από τα υποκατάστατα, αλλά και αυτό είναι μια μορφή θεραπείας».

Ο ίδιος πάντως δήλωσε πως κατανοεί τις αντιδράσεις του Συλλόγου Γονέων των Εξαρτημένων που θεραπεύονται στο ΚΕΘΕΑ και είναι κατά των προγραμμάτων μεθαδόνης.

«Σίγουρα» σημείωσε «θα θέλουν να δουν τα παιδιά τους όπως ήταν κάποτε – όπως ήταν 15 ετών και πριν ξεκινήσουν την εμπλοκή τους με τη χρήση, αλλά πολλές φορές δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι το 99,9% των χρηστών θέλουν να μπουν στα προγράμματα μεθαδόνης και κάνουν αίτηση στον ΟΚΑΝΑ περιμένοντας τη σειρά τους».